

Ο ΑΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ


ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ
† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α΄



 κτός από τη θυσία του Γολγοθά πρέπει να έννοήσουμε και το θυσιαστήριο της Εκκλησίας μας, δηλ. την Αγία Τράπεζα στην οποία προσφέρεται πάλι η θυσία του Κυρίου σε κάθε λειτουργία· αναπαρίσταται μυστικώς η θυσία του Γολγοθά. Εννοεί λοιπόν και αυτό το θυσιαστήριο ο Απ. Παύλος. Είναι δέ ένα επιχείρημα αυτό εναντίον

των Προτεσταντών, οι οποίοι λέγουν ότι η Θ. Ευχαριστία είναι απλό σύμβολο τής θυσίας του Κυρίου και όχι πραγματικό Σώμα και Αίμα του Χριστού. Κάνουμε τή θυσία αυτή, λένε, εις άπλήν ανάμνησιν, εις ανάμνησιν έν ψυχολογική έννοια τής θυσίας του Γολγοθά. “Όταν ό Κύριος είπε, «τούτο ποιείτε εις τήν έμήν ανάμνησιν» (Λκ 22, 19), δέν έννοούσε τήν

ανάμνησι έν ψυχολογική έννοια, αλλά, όταν θά τελήτε τό Μυστήριο τούτο θά ξαναζήτε, θά βιούτε πάλι μυστικώς τήν ίδια τή δική Μου θυσία τήν όποια προσφέρω τώρα κατά τό Μυστικό Δείπνο, όπου έδωκα τό Σώμα Μου και τό Αίμα Μου πρίν άκόμα θυσιασθή στό Σταυρό. Προέλαβε τρόπον τινά τή σταυρική Του θυσία στό Μυστικό Δείπνο. Θά ξαναζούμε λοιπόν αυτό τούτο τό γεγονός τής σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Αυτή είναι ή έννοια τής ανάμνησεως και όχι άπλή ψυχολογική ανάμνησι. Γιά τήν ψυχολογική ανάμνησι έξάλλου δέν χρειάζεται νά τό κάνουμε αυτό τό πράγμα. Διαβάζουμε τό κείμενο και θυμούμαστε τί έκανε ό Κύριος στό Μυστικό Δείπνο.

Λοιπόν, αυτό τό χωρίο είναι συντριπτικό για τούς Προτεστάντες διότι όμιλεί περί θυσιαστηρίου και περί βρώσεως. 'Η θυσία τού Γολγοθά έγινε φυσικά, αλλά δέν φάγαμε από τό Σώμα εκείνο τό όποίο προσέφερε ό Κύριος στό Γολγοθά, ούτε ήπιαμε από εκείνο τό ίδιο τό Αίμα τό όποίο έχυσε στό Γολγοθά. Τρώμε από τό Σώμα και τό Αίμα τά όποία είναι βέβαια πάλι τά ίδια, αλλά είναι υπό τή μορφή τού άρτου και τού οίνου

αυτό τό Σώμα τρώγεται και αυτό τό Αίμα πίνεται. Τό Σώμα και τό Αίμα υπό τή μορφή τού άρτου και τού οίνου. Είναι σαφής ό λόγος τού Κυρίου: «τό Σώμα μου είναι άληθώς βρώσις και τό Αίμα μου είναι άληθώς πόσις» Είναι βρώσις και πόσις. Όταν λοιπόν ό Απ. Παύλος ομιλεί περί θυσιαστηρίου «έξ ου ούκ έχουσι φαγειν έξουσίαν»(πρβλ. Εβρ Ι 3, 1 ο) έννοεί τή θυσία τής θ. Εύχαριστίας. Μιά από δειξι ότι δέν είναι άπλή ανάμνησι αλλά είναι πραγματική θυσία ή θ. Εύχαριστία.

Γιά νά έχουμε θυσιαστήριο, δέν έχουμε συμβολισμούς. Θυσιαστήριο σημαίνει σφαγή. Θυσία σημαίνει σφάζω. Χωρίζω τό σώμα από τό αίμα. Αυτό θά πή θυσιάζω. Έκκέω τό αίμα. Βγάζω τό αίμα από τό ζώο. Όταν λοιπόν ό Άπ. Παύλος όμιλεί περί θυσιαστηρίου στό όποίο δέν έχουν έξουσία νά συμμετάσχουν αυτοί πού λατρεύουν τή σκηνή, δηλ. οι τού Μωσαϊκού Νόμου, δέν ομιλεί Περί συμβολισμού. Ομιλεί περί πραγματικής θυσίας. Έχουμε, λοιπόν, θυσιαστήριο.

-Αν μιλούσε περί πνευματικού, τί θά 'λεγε;

-Κάτι άλλο. Στή δική μας σκηνή, ξέρω 'γώ, δέν έχουν έξουσία νά εισέλθουν οι λατρεύοντες τή σκηνή τού Μαρτυρίου. Στή νέα σκηνή. Στή Νέα Διαθήκη. Θά 'λεγε κάτι άλλο. Η λέξη θυσιαστήριο είναι ταφόπετρα στους ισχυρισμούς των Εύαγγελικών. Όπως είχε θυσιαστήριο ό 'Ιουδαϊκός λαός καί έθυαν τά ζώα, λέει ό Παύλος: 'Εχουμε κι έμείς δικό μας θυσιαστήριο, στό όποίο θύουμε τόν Άμνό του Θεού καί σ' αυτό τό θυσιαστήριο δέν έχουν έξουσία νά προσεγγίσουν καί νά φάνε οί 'Ιουδαίοι. Πρέπει νά γίνουν Χριστιανοί γιά νά συμμετάσχουν σ' αυτό τό θυσιαστήριο.

Καί μάλιστα κάτι χαρακτηριστικό: Ότι αυτό είναι τό Σώμα του Κυρίου φαίνεται από τή μετοχή τήν όποία λέγει. «Τό υπέρ ύμών κλώμενον». Τό Σώμα τού Κυρίου όμως στό Σταυρό δέν έκλάσθη, δέν κόπηκε. «Ού κατέαξαν αυτού τά σκέλη»(Ϊω 19, 33). Ένώ εκείνο τό Σώμα τό έκοψε ό Κύριος. Άρα αυτό ήταν Σώμα. Φάτε τό Σώμα τό υπέρ ύμών κλώμενον. Τό κόβω κομματάκια τό Σώμα Μου καί σάς τό δίνω. Ποιό Σώμα έκλάσθη; έκόπη; Κλώ σημαίνει κόβω, κάνω κομμάτια. Ποιό Σώμα τού Κυρίου έγινε κομμάτια; Αυτό τό

όποίο είχε εκείνη τή στιγμή μπροστά Του. Τόν άρτο. Αυτό ήταν τό Σώμα πού έκλάσθη πού έγινε κομμάτια. Άρα αυτό ήταν πραγματικό Σώμα. Δηλαδή, στό Μυστικό Δείπνο ό Κύριος πρόλαβε καί προτέλεσε τή θυσία τού Γολγοθά.

-Γέροντα γιατί οι Έβραίοι έβασαν μέ τό αίμα του αμνού τίς παραστάδες των θυρών τους; Δέν γνώριζε ό άγγελος τά σπίτια των Έβραίων;

-Βεβαίως, αλλά ήταν συμβολικό αυτό: Όπως τό αίμα τού αμνού έσωσε τά παιδιά των Έβραίων, έτσι τό αίμα τού Ιησού Χριστού σώζει καί καθαρίζει έμάς από κάθε άμαρτία. Ό Θεός φυσικά μπορούσε νά πή στον άγγελο πού θά πάη καί πού δέν θά πάη. Έγινε αυτό γιά νά συμβολίση τή θυσία τού Κυρίου.



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Εσπερινός
Όρθρος

6:30 μ.μ.
6:30 π.μ.

Μεγάλη παράκλησις προς την Θεοτόκον: **Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη 6:30 μ.μ.**
Μικρή παράκλησις προς την Θεοτόκον: **Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 6:30 μ.μ.**

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Οσίας Φωτεινής της Κυπρίας της θαυματουργού (Αγίας Φωτούς) Μνημόσυνον Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Κατάλυσις ιχθύος

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αγίου Αποστόλου Μαθθίου

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ανάμνησις του υπερφυούς θαύματος κατά των Αγαρηνών Τούρκων του εν Αγοίς Πατρός Ημών Σπυρίδωνος του θαυματουργού.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου
Δευτέρα: Εσπερινός 5:45 μ.μ.
Παράκλησις 6:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κατάλυσις εις πάντα

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αγίου Μανδηλίου
Αγίου Αλκιβιάδου
Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Απόδοσις της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Οσίου ποιμένος - Αγίου Φανουρίου του νεοφανούς

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Κατάλυσις οίνου και ελαίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498

<http://www.ayioslazaros.org>

Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.org

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Διανέμεται δωρεάν