

Ο ΑΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΖΗΣΙΜΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ

ΘΕΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ



λα αυτά τα αγαθά που έχομε κάθε μέρα γύρω μας και τα νομίζομε τίποτα, ένα ζεστό κρεβάτι, ένα καθαρό φαγητό, νερό να πλυθούμε, ρούχα να φορέσουμε, φιλική συντροφιά, τους δικούς μας – Θεέ μου, κάνε με να καταλαβαίνω καθημερινά την αξία τους, να καταλαβαίνω το πόσο εύκολα μπορούν όλα αυτά να γίνουν άφαντα μέσα σε μια μέρα από μπροστά μου και να μεταμορφωθώ σε ένα βρωμερό, πειναλέο, κουρελιασμένο ανθρώπινο πλάσμα, πού άλλα ανθρώπινα (αυτό είναι το απίστευτο) πλάσματα το σπρώχνουν με τον υποκόπανο ή με κλοτσιές μέσα σε μπουντρούμια ή συρματοπλεγμένα στρατόπεδα, με μια ψωριασμένη κουβέρτα, ωσότου αρρωστήσει, σακατευτεί, ξεψυχήσει, παλαβώσει ή άποσκελετωθεί της πείνας...

Θεέ μου, κάνε με να καταλαβαίνω καθημερινά και να τιμώ αυτά τα λίγα, ή πολλά, πού τα έχω σήμερα, ένα καθαρό κρεβάτι, μια γωνιά ζεστή, το ψωμί, το κρασί, το τραπέζι ετούτο με το χαρτί και το μολύβι... Θεέ μου, κάνε με.



ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑ



- Βία είναι να ξυπνάς από το χάραμα, να δουλεύεις 8 με 10 ώρες για 700 ευρώ και να μην τολμάς να πεις κουβέντα γιατί ξέρεις ότι 100 βιογραφικά περιμένουν στο γραφείο του αφεντικού σου»
- «Βία είναι να είσαι άνεργος, να ψάχνεις ένα χρόνο για δουλειά και να μην σε προσλαμβάνει κανείς γιατί είσαι πάνω από τα σαράντα»
- «Βία είναι να λες στα παιδιά σου ότι δεν τα πας στην θάλασσα γιατί η βενζίνη άγγιξε το 1.75 και πρέπει να κάνεις περικοπές»
- «Βία είναι κλείνεις ραντεβού στο ΙΚΑ για μετά από δύο μήνες και όταν πηγαίνεις ο γιατρός να είναι απών»
- «Βία είναι να μην τολμάς να γυρίσεις μόνος στο σπίτι μετά τις 9»
- «Βία είναι να είσαι 18 χρονών, να έχεις υποστεί του κόσμου τις μεταρρυθμίσεις, να έχεις φτύσει αίμα για να μπει σε μια σχολή και να βγαίνεις και άνεργος και αμόρφωτος»
- «Βία είναι να παρακολουθείς τα σκάνδαλα να περνούν από μπροστά σου σαν παραμύθι, να κουκουλώνονται από όλους, να μην μπαίνει κανείς φυλακή και να τελειώνουν με ένα ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα»
- «Βία είναι να πληρώνεις 1.40 ενώ περιμένεις μια ώρα ένα λεωφορείο που όταν φτάνει χωράς μόνο στα πόδια του οδηγού»
- «Βία είναι να σε παίρνουν 20 τηλέφωνα την μέρα από εισπρακτικές εταιρίες επειδή καθυστέρησες την δόση του στεγαστικού»
- «Βία είναι να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά ενώ έχεις ήδη πληρώσει για δωρεάν παιδεία»
- «Βία είναι να βλέπεις τους πολιτικούς σου να τσακώνονται με μόνο γνώμονα τα ποσοστά του κόμματός τους ενώ εσύ αγωνιάς για το μέλλον των παιδιών σου»

- «Βία είναι ενώ σου ζητούν να πληρώσεις επίδομα αλληλεγγύης να διαβάζεις ότι οι εφορίες έχουν να κάνουν ελέγχους και να εισπράξουν από το 1995»
- «Βία είναι να είσαι 45 χρονών, να δουλεύεις και να πληρώνεις μια ζωή και να καταντήσεις να ζεις από την σύνταξη των γονιών»
- «Βία είναι το παραμύθιασμα από τα μέσα ενημέρωσης που συγκαλύπτουν ή αποκαλύπτουν ανάλογα με τα deal που γίνονται κάτω από το τραπέζι και τις επιχορηγήσεις»
- «Βία είναι να σε ληστεύουν για τρίτη φορά και το όργανο της τάξεως να σου λέει μην ελπίζετε πολλά, αφού δεν ήσασταν μέσα πάλι καλά να λέτε»
- «Βία είναι να σου στερούν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, να τρως τόνους τα χημικά και να σε αναγκάζουν σε σιωπή παρακρατικοί, αντιεξουσιαστές, πληρωμένοι ή προστατευόμενοι από όπου και αν προέρχονται»
- «Βία είναι να πληρώνεις 3 ευρώ διόδια για να διανύσεις μια απόσταση 50 χιλ και ταυτόχρονα να κάνεις τάμα στον Άγιο Χριστόφορο να φθάσεις ζωντανός»
- «Βία είναι να βλέπεις όσους εμπλέκονται σε σκάνδαλα πάσης φύσεως να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να παρουσιάζονται στην δικαιοσύνη όποτε θέλουν και αν τελικά παραπεμφθούν να συνεχίζουν το έργο τους μέσα από την φυλακή»
- «Βία είναι να ακούς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές να ανησυχούν για την βία μόνο όταν αγγίζει το δικό τους σπίτι και να ανακοινώνει επιτροπές στις οποίες ο κάθε βουλευτής θα πληρώνεται με 245 ευρώ για να παραβρεθεί στην συζήτηση»
- «Βία είναι να ζεις την κάθε μέρα σαν τελευταία. Όχι για να την ζήσεις στο έπακρο αλλά επειδή απλά δεν ξέρεις τι θα υπάρξει αύριο και δεν έχεις λεφτά για μεθαύριο»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

5:30 μ.μ.

ΟΡΘΡΟΣ

6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αγιασμός στο τέλος της Θείας

Λειτουργίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και

Αγίας Ιουστίνης της Παρθένου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου Ιερόθεου Επισκόπου Αθηνών

Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού του

θαυματουργού

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πάντων των εν τη νήσω Κύπρω

διαλαμψάντων Αγίων.

Αγίου Αποστόλου Θωμά

Οσίου Κενδέου του Θαυματουργού

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίων μεγαλομαρτύρων

Σεργίου και Βάκκου.

Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαιού

Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας της

συμβίας αυτού

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίων Πατέρων της εν Νικαία

Ζ' Οικουμενικής Συνόδου

Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής

Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τετάρτη 8:30 μ.μ. -

Πέμπτη 1:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου

Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του

μυροβλύτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίου μάρτυρος Νέστορος

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΣΩΤΗΡΟΣ 10:00 π.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου

Τηλ: 24652498

[http: www.agioslazaros.org.cy](http://www.agioslazaros.org.cy)

Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.org.cy

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2019

Διανέμεται δωρεάν