

Ο ΑΓΙΟΣ



ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

ΤΙ ΔΩΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ



1. «... Αν εσύ αδελφέ, που διαβάζεις αυτά που γράφω, είσαι φτωχός, πρόσφερε στον νεογέννητο βασιλιά Ιησού,

α) σαν **χρυσάφι** το επιθυμητικό μέρος της ψυχής σου, δηλαδή, πρόσφερε του μια καρδιά και θέληση, που θα είναι καθαρή σαν χρυσάφι, καθαρή από κάθε κακή επιθυμία και όρεξη, όλη να ποθεί τα ουράνια, όλη να κλίνει προς τα πνευματικά πράγματα, όλη να καίγεται μόνο από την αγάπη του Ιησού και όχι από κανένα άλλο γήινο πράγμα. Και απλώς και με λίγα λόγια, να μπορείς και συ με όλη σου την καρδιά, με όλα τα θελήματά της και τις επιθυμίες της, να λες εκείνο που είπε ο Δαβίδ «Κύριε,

έναντίον σου πάσα ἡ ἐπιθυμία μου». (Ψαλμ. 37,10). Διότι, γι' αυτόν τον λόγο πρόσταξε και ο Θεός στο Λευιτικό να προσφέρονται σ' αυτόν, όχι μόνο το ξύγκι των νεφρών αλλά και τα δυο νεφρά μαζί «καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ' αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεί». (Λευ. 3, 4), το οποίο, καθώς ερμηνεύει ο μέγας Βασίλειος στον λόγο του Περί Παρθενίας, δείχνει ότι πρέπει να προσφέρουμε στον Θεό ως δώρο, όχι μόνο κάθε λογής επιθυμία σαρκική, αλλά ακόμη και αυτά τα ὄργανα και μέλη από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθυμία και η παραγωγή του σπέρματος, από το τι είδους

είναι οι νεφροί. Όσο για τα νεφρά, όχι μόνο το λίπος τους παραδίδουν στη φωτιά αλλά και αυτά τα ίδια, καθώς λέγοντας και χωρίς νεφρά, εννοεί πως μπορούν να ζήσουν χωρίς γάμους. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, προσφέροντας στον Θεό, όχι μόνο κάθε επιθυμία του αλλά και αυτά τα νεφρά, τα πρώτα όργανα της επιθυμίας, έλεγε, «ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου, Κύριε». (Ψαλμ. 138, 13).

β). Πρόσφερε, αδελφέ, στον Ιησού σαν **λιβάνι**, τον νου και το λογιστικό μέρος της ψυχής σου, καθαρό από βλάσφημους λογισμούς. Καθαρό από αισχροὺς λογισμούς. Καθαρό από πονηρούς λογισμούς. Ολόκληρο πεντακάθαρο από πνευματικές ενθυμήσεις. Ολόκληρο λαμπερό από την νοερά προσευχή, η οποία αναπέμπεται στον Θεό σαν θυμίαμα και λιβάνι, όπως λέει ο Δαβίδ, «κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου». (Ψαλμ. 140,2) Ολόκληρο υποταγμένο (το λογικό σου), με όλα του τα φρονήματα, στην υπακοή του Χριστού, όπως λέει ο Παῦλος ` « λογισμούς καθαιρούντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ». (Β' Κορ. 10, 5). Ολόκληρο φλεγόμενο από καλούς και θεϊκούς λογισμούς, καθώς λέει ο θεολόγος Γρηγόριος στο Πάσχα ` «και τοις καλοῖς ἀνθραξι καθαιρώμεθα το διανοητικόν ημῶν, ἀνάπτουσι και καθαίρουσι παρά του πυρ ελθόντος βαλεῖν ἐπὶ της γης, το των μοχθηρῶν ἐξεων αναλωτικόν και την ἀναψιν επισπεύδοντας», για να αποπνέεις και στους άλλους οσμή ευωδίας και πνευματικής γνώσεως και για να λες και συ μαζί με τον

Παῦλο «τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὁσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι' ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν». (Β' Κορ. 2,14). Πρόσφερε του, λέω, το λογιστικό σου ὄλο συντετριμμένο, ὄλο τεταπεινωμένο με πνεύμα κατανύξεως.

γ). Πρόσφερε δῶρο στον Ιησού σαν **σμήρνα**, την νέκρωση του θυμικού μέρους της ψυχής σου, απομακρύνοντας την καρδιά σου από κάθε ταραχή, κάθε οργή, κάθε θυμό, κάθε πικρία, κάθε μίσος, κάθε κραυγή, κάθε ὕβρη και λοιδορία, καθώς παραγγέλλει ο Απόστολος ` « πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ». (Εφ. 4,31). Γι' αυτό και ο Θεός πρόσταξε στην Παλαιά Διαθήκη να προσφέρεται σ' αυτόν, σαν θυσία και δῶρο το αὐτί του συκωτιού μαζί με την χολή, καθώς λέει ο μέγας Βασίλειος στον λόγο του περί Παρθενίας. Για να μας φανερώσει ὅτι πρέπει να υποτάσσουμε σ' αυτόν ὄλο το θυμικό μέρος της ψυχής μας, αφού, κατά τους γιατρούς, ὄργανο του θυμού είναι η χολή. Είναι γνωστή και η παροιμία που λέει «ἔστι και εν μυρμηγκι χολή, ἤτοι θυμός». Πρέπει να ξέρεις, αδελφέ, ὅτι τα πάθη του θυμικού μέρους της ψυχής είναι πολύ περισσότερο δυσκολονίκητα από τα πάθη του επιθυμητικού, όπως λέει ο θεῖος Μάξιμος: «Δυσκαταγώνιστα είναι μάλλον τα πάθη του θυμικού μέρους της ψυχής, παρά τα πάθη του επιθυμητικού. Γι' αυτό και μας δόθηκε από τον Κύριο το μεγαλύτερο φάρμακο εναντίον αὐτοῦ, η εντολή της αγάπης» (β' εκατοντ. περί αγάπης). Εξαιτίας ὄλων αὐτῶν, είναι ἀνάγκη να τα πολεμάς με περισσό-

τερη δύναμη και αγώνα, για να τα νικήσεις και να τα υποτάξεις στον Χριστό.

2. Αν δε εσύ, που τα διαβάζεις αυτά, είσαι πλούσιος, τότε μαζί με τα τρία μέρη της ψυχής που πρέπει να προσφέρεις σαν δώρα στον Ιησού, όπως προείπαμε, πρέπει ακόμη να του προσφέρεις και τον πλούτο σου και τα αγαθά σου. Διότι αυτά είναι δώρα δικά του και σου τα έδωσε, όχι για να τα έχεις μόνος σου και να τα απολαμβάνεις σαν εκείνον τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου, αλλά για να γίνεις οικονόμος, διαχειριστής αυτών, μοιράζοντάς τα σε πτωχοτροφεία, σε νοσοκομεία, σε χήρες, σε ορφανά, σε εκτυπώσεις βιβλίων ψυχωφελών και σε άλλες αγαθοεργίες, έτσι ώστε με αυτήν την φιλόχριστη διαχείριση να μπεις στις ουράνιες σκηνές, όπως είπε ο Κύριος: «ποιήσατε έαυτοίς φίλους έκ του μαμωνά της άδικίας, ίνα, όταν έκλίπητε, δέξωνται ύμās εις τās αίωνίους σκηνάς». (Λουκ. 16,9). Γι' αυτό και ο θεολόγος Γρηγόριος είπε ότι «με τίποτε άλλο από όσα υπάρχουν δεν τιμάται τόσο ο Θεός, όσο με την ελεημοσύνη». (Λόγος περί φιλοπτωχείας).

Όστε λοιπόν, αν μέχρι τώρα εσύ δεν τα πρόσφερες όλα αυτά στον Ιησού, αποφάσισε από τώρα και ύστερα να του τα προσφέρεις με όλη σου την καρδιά. Διότι έτσι πρόσταξε αυτός και δεν πρέπει να εμφανιστεί ποτέ κανείς μπροστά του με άδεια χέρια «ούκ όφθήση ένώπιόν μου κενός». (Εξ. 23, 15). Ειδάλλως, αν η κακή συνήθεια της φιλαργυρίας δεν σε αφήνει να προσφέρεις τα αγαθά σου στον Χριστό και να του δίνεις ελεημοσύνη από αυτά, βίασε από την αρχή τον εαυτό σου στο

να δίνεις. Και αφού το συνηθίσεις, τότε θα αρχίσεις να ελεείς με ευκολία και με χαρά καρδιακή. Και όπως κάθε αρετή αποκτάται με βία, έτσι και η ελεημοσύνη, που αν δεν εκβιάσει κανείς τον εαυτό του, δεν μπορεί να γίνει ελεήμονας και κατά συνέπεια ούτε κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών, επειδή «βιασται άρπάζουσιν αυτήν». (Μαθ. 11,12). Ζήτησε συγχώρεση από τον Κύριο, διότι ξόδεψες τόσο πλούτο σε μάταια πράγματα και καθόλου αναγκαία για την ζωή σου, τα οποία, αν τα έδινες στους φτωχούς, θα είχες κερδίσει με κάθε βεβαιότητα τον Παράδεισο. Δείξε ντροπή για την τσιγκουνιά σου και το λιγοστό της αγάπης, που έδειξες μέχρι τώρα για τον Ιησού, παραβλέποντας τους αδελφούς του, τους φτωχούς, τους γυμνούς και ασθενείς και πεινασμένους και διψασμένους και παρακάλεσέ τον να πλατύνει την καρδιά σου με τη χάρη του, για να δίνεις στο εξής ελεημοσύνη πλουσιόπαροχα, με αφθονία και με κάθε ελευθερία. Επειδή, όποιος σπέρνει λίγο, λίγο και θα θερίσει, αλλά όποιος σπέρνει πολύ, πολύ και θα θερίσει: «ό σπείρων φειδομένως φειδομένως και θερίσει, και ό σπείρων έπ' εύλογίαις έπ' εύλογίαις και θερίσει». (Β' Κορ. 9,6).

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ**

Μηνιαίο περιοδικόν

Εκδότης:

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου

Τηλ: 24652498

agioslazaros.org.cy

Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.org.cy

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Διανέμεται δωρεάν

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Εσπερινός
Ὁρθρος

4:30 μ.μ.
6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου του ελεήμονος,
Αγιασμός στο τέλος της Θ. Λειτουργίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
Αγίου Προφήτου Αββακούμ
Αγίας μάρτυρος Μυρόπης

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Προφήτου Σοφονίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
Αγίου Ιωάννου του Δαμασκνού

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αμβροσίου Μεδιοιάνω

ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οσίου Παταπίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η σύλληψης της Αγίας Άννης Μητρός της Θεοτόκου

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων Μηνά Καλλικελάδου,
Ερμογένους και Ευγράφου των μαρτύρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οσίων Νόμωνος και Βηχιανού

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Αγίων μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου,
Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου
Αγίας Λουκίας της Παρθένου

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων Θύρσου, Λευκίου και Καλλινίκου

ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Ελευθερίου του Ιερομάρτυρος

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου προφήτου Δανιήλ,

των Αγίων τριών παιδών - Αγίου Διονυσίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων Βονιφατίου, Πολυεύκτου και Άρεως

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Μνήμη επιτελούμεν πάντων των απ' αιώνων τω
Θεώ ευαρεσπισάντων από Αδάμ άχρι και Ιωσήφ
του μνήστορος της Υπεραγίας θεοτόκου.

Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου
Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων μαρτύρων Ιουλιανής και Θεμιστοκλέους

ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας
της Φαρμακολυτριάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων
ΑΓΙΩΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ 3:30 μ.μ.
Εσπερινός Αγίας Ευγενίας 4:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ευγενίας
6 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Την Πέμπτη το απόγευμα δεν έχει Εσπερινό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πρώτη Θεία Λειτουργία 5:00 π.μ. - 8:00 π.μ.
Δεύτερη Θεία Λειτουργία 9:00 π.μ. - 11:00 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

Των Αγίων και δικαίων Ιωσήφ του Μνήστορος
Δαυίδ του Βασιλέως και Ιακώβου του Αδελφοθέου
Αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Απόδοσις της Εορτής των Χριστουγέννων
Οσίας Μελάνης