



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ  
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

## ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

### ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

 ρόσφατα σάς είχα μιλήσει για ένα θαύμα που οι απόστολοι Πέτρος και Ίωάννης έκαναν στό ναό των Ίεροσολύμων όταν, μέ τήν επίκληση τού όνόματος τού Κυρίου Ίησού Χριστού, θεράπευσαν έναν άνθρωπο χωλό έκ γενετής. Τό θαύμα αυτό είχε μεγάλη άπήχηση στό λαό· πέντε χιλιάδες άνθρωποι περίπου πίστεψαν στόν Χριστό. Τό θαύμα αυτό έκανε μεγάλη έντύπωση στους Ίουδαίους. Όλοι τους ρωτούσαν μέ ποιό όνομα οι απόστολοι έκαναν τόν χωλό καλά. Καί αυτοί τούς κήρυξαν τόν Χριστό. Αλλά οί έχθροί τού Χριστού - οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι καί οι άρχιερείς, τόν μισούσαν πολύ τόν Χριστό.

Δέν άντεχαν ότι δοξαζόταν

τό όνομα τού Ίησού· έδωσαν διαταγή νά συλλάβουν τούς άποστόλους καί νά τούς βάλουν στή φυλακή μέχρι τό πρωί. Τό πρωί τούς κάλεσαν καί τούς ρώτησαν μέ ποιά δύναμη καί ποιό όνομα τό έκαναν αυτό. Ο άγιος Πέτρος μέ πολύ θάρρος τούς άπάντησε τό έξής «Γνωστόν έστω πάσιν ύμίν και παντι τω λαώ Ισραήλ ότι έν τω όνόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, όν ύμεις έσταυρώσατε, όν ό Θεός ήγειρεν έκ νεκρών, έν τούτω ούτος παρέστηκεν ένώπιον ύμών ύγιής. ούτος έστιν ό λίθος ό έξουθενηθείς υφ' ύμών τών οίκοδομούντων, ό γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας» (Πράξ. 4, 10-11).

Δέν είναι τολμηρή αυτή ή άπάντηση τού άποστόλου; Νά μήν ξεχνάμε ότι στεκόταν μπρο-



στά στους εχθρούς, άσπονδους εχθρούς τού Σωτήρος πού μόλις Τόν σταύρωσαν. Και μέ τέτοιο θάρρος τούς μιλούσε, ελέγχοντας τους. Τό θάρρος καί ή δύναμη τού λόγου τού Αποστόλου Πέτρου έκαναν μεγάλη εντύπωση στους άρχιερείς καί τούς γραμματείς. Έν τώ μεταξύ πρόσεξαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αγράμματοι καί παρά ταύτα μιλάνε μέ τέτοια δύναμη καί τέτοιο θάρρος καί τούς έλέγχουν, αυτούς πού ήταν ήγέτες τού λαού. Έμειναν άφωνοι. Δέν ήξεραν τί νά άπαντήσουν καί τί νά κάνουν μέ τούς άποστόλους. Διέταξαν νά τούς βγάλουν έξω από τήν αίθουσα τού συνεδρίου καί έκανάν συμβούλιο. Έλεγαν μεταξύ τους τό έξής· "Τι ποιήσομεν τοις ανθρώποις τούτοις; ότι μέν γάρ γνωστόν σημείον γέγονε δι' αυτών, πάσι τοις κατοικούσιν Ίερουσαλήμ φανερόν, καί ού δυνάμεθα άρνήσασθαι»

(Πράξ. 4, 16). Άναστατώθηκαν, δέν μπόρεσαν νά άρνηθούν ένα τόσο φανερό θαύμα. Σκέφτονταν πολλή ώρα καί στό τέλος άποφάσισαν νά ξανακαλέσουν τούς άποστόλους καί νά τούς άπαγορεύσουν αύστηρά νά μιλάνε καί νά διδάσκουν γιά τόν Κύριο Ιησού Χριστό.

Κάλεσαν, λοιπόν, ξανά τούς άποστόλους καί τούς διέταξαν νά μήν διδάσκουν γιά τόν Χριστό. Αλλά ό Πέτρος καί ό Ιωάννης τούς άπάντησαν μέ έναν

λόγο πραγματικά γενναίο καί θαυμαστό. «Εί δίκαιόν έστιν ένώπιον του Θεού ύμών άκούειν μάλλον ή του Θεού, κρίνατε» (Πράξ. 4, 19).

Αργότερα πάλι οι έχθροί τής άληθείας προσπάθησαν νά σταματήσουν τούς άποστόλους καί νά τούς έμποδίσουν νά κηρύττουν τόν Κύριο Ιησού Χριστό, τούς συνέλαβαν ξανά καί τούς έριξαν μέσα στην φυλακή. «Άγγελος δέ Κυρίου διά τής νυκτός ήνοιξε τās θύρας της φυλακής, έξαγαγών τε αυτούς είπε· πορευεσθε, καί σταθέντες λαλείτε έν τώ ιερώ τώ λαώ πάντα τά ρήματα τής ζωής ταύτης» (Πράξ. 5, 19-20). Οι άπόστολοι άκουσαν αυτό πού τούς είπε ό άγγελος καί τό πρωί πήγαν στό ναό καί άρχισαν νά διδάσκουν. Εντω μεταξύ ό άρχιερέας καί οι άλλοι μαζί του συγκάλεσαν τό συνέδριο καί όλη τήν γερουσία τών Ισραηλιτών καί έστειλαν τούς ύπηρέτες στην φυλακή γιά νά φέρουν τούς άποστόλους. Έκείνοι όμως δέν τούς βρήκαν στην φυλακή καί όταν γύρισαν είπαν· «Τό μέν δεσμωτήριον εύρομεν κεκλεισμένον έν πάση άσφαλεία καί τούς φύλακας έστώτας πρό τών θυρών, άνοίξαντες δέ έσω ούδένα εύρομεν» (Πράξ. 5, 23). Όταν τό άκουσαν οι άρχιερείς καί ό διοικητής τής φρουράς άπορούσαν καί έλεγαν τί σήμαιναν όλα αυτά. Τότε ήλθε κάποιος καί τούς είπε· «Ιδού οι

άνδρες, οὐς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ, εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἐστώτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν» (Πράξ. 5, 25). Τότε ὁ ἀρχηγὸς τῆς φρουρᾶς πήγε μαζί μέ τούς ὑπηρέτες στό ναό καί ἔφερε τούς ἀποστόλους, ὄχι μέ τή βία, γιατί φοβούνταν νά μὴν τούς λιθοβολήσουν. Ὅταν τούς ἔφεραν τούς ἔβαλαν μπροστά στό συνέδριο καί ὁ ἀρχιερέας τούς ρώτησε· «Οὐ παραγγελία παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καί ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλήμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ' ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου» (Πράξ. 5, 28).

Ἀλλά ὁ ἀπόστολος Πέτρος καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι μαζί του τοῦ εἶπαν τὸ ἐξῆς «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).

Καί ἄλλη μιά φορά, μετὰ τὸ φόνο τοῦ ἀγίου ἀποστόλου Ἰακώβου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωάννου, ἐρίξαν οἱ Ἰουδαῖοι τὸν ἀπόστολο Πέτρο στὴν φυλακὴ καὶ ἔβαλαν πολλοὺς φύλακες νά φυλάγουν τὴν Πόρτα. Ἀλλά ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου τὸν ἔβγαλε τὴ νύχτα ἀπὸ τὴν φυλακὴ.

Βλέπετε πῶς ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ βοηθοῦσε καὶ προστάτευε τούς ἀποστόλους; Βλέπετε ὅτι πραγματικά ἀκαταμάχητο ἦταν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πού τούς προστάτευε; Κανεὶς δὲν μπορούσε νά τούς κάνει τίποτα καὶ κανεὶς δὲν μπορούσε νά τούς ἐμποδίζει νά κηρύσσουν τὸν

λόγο τοῦ Χριστοῦ. Σ' ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο κήρυξαν οἱ ἀπόστολοι τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπλωνόταν ἀπὸ τὴ μία ὡς τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου.

Βλέπετε πῶς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ προστασία τῶν ἀποστόλων, τούς σκέπαζε στοὺς διωγμούς καὶ τούς ἔσωζε ἀπὸ τὸ θάνατο; Νά μὴν νομίζουμε, ὅμως, ὅτι μόνο οἱ ἀπόστολοι εἶχαν αὐτὴ τὴν προστασία. Ὅλοι ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ μπορούμε καὶ πρέπει νά ἔχουμε στὴ ζωὴ μας ὡς βοήθεια καὶ προστασία τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἄν εἴμαστε ἀξιοὶ, τότε τὸ ὄνομα καὶ ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ὑπερασπιστὴς μας καὶ μᾶς σώζει ἀπὸ διάφορες ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ, μόνο νά εἴμαστε ἀξιοὶ. Ποιὸς μπορεῖ νά ἔχει μίαν τέτοια βοήθεια; Μόνο αὐτὸς πού μέ ὅλη τὴν καρδιά ὁμολογεῖ μπροστά στοὺς ἀνθρώπους τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι.

Νά τὸ θυμόμαστε λοιπὸν καὶ νά ξέρουμε ὅτι σ' ὅλες τις δυσκολίες καὶ τίς θλίψεις μᾶς προστατεύει τὸ ὄνομα καὶ ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, τότε, ὅταν ἡμεῖς εἴμαστε ἀξιοὶ καὶ μπορούμε νά φέρουμε τὸ ὄνομα τῶν φίλων τοῦ Χριστοῦ. Τὸ νά γίνῃ ὅμως κανεὶς φίλος τοῦ Χριστοῦ καὶ νά φέρῃ αὐτὸ τὸ ὄνομα πρέπει μέ ὅλη τὴν καρδιά νά Τὸν ἀγαπήσῃ καὶ νά στρέψῃ ὅλες τις δυνάμεις του στό νά πραγματοποιεῖ στὴ ζωὴ του τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

# ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Εσπερινός 6:30 μ.μ.

Όρθρος 6:15 π.μ.

## ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

### **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ  
ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ  
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

(Πέμπτη 8:30 μ.μ. - Παρασκευή 1.00  
μετά τα μεσάνυχτα)

### **ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

### **ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
Κατάλυσις ιχθύος

### **ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ**

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ  
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
Κατάλυσις εις πάντα

### **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ  
Αγίου Λουκά του Ιατρού  
Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως  
Κριμαίας της Ρωσίας  
Κατάλυσις οίνου και ελαίου

### **ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ**

Των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων  
της εν Νικαία Α' Οικουμενικής  
Συνόδου

### **ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ**

Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιπώνος  
και της μητρός αυτού Αγίας Μόνικας

### **ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου  
Οι αρτοκλασίες για την εορτή του αγίου  
Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου θα  
γίνουν το πρωί του Ψυχοσαββάτου μετά  
την οπισθάμβωνον ευχή.

### **ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Όρθρος 6.15π.μ.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία  
υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου  
Κιτίου κ.κ. Νεκταρίου 7.15 π.μ.  
Κατά την παρούσα εβδομάδα γίνεται  
κατάλυσις εις πάντα

### **ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

### **ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ**

Το Γενέσιον του  
Τιμίου Προδρόμου

### **ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

### **ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ**

ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ  
ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ  
Κατάλυσις εις πάντα

### **ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ**

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
Κατάλυσις οίνου και ελαίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ  
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου

Τηλ: 24652498

<http://www.ayioslazaros.org>

Ηλεκτ. Διεύθ.: [info@ayioslazaros.org](mailto:info@ayioslazaros.org)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Διανέμεται δωρεάν