

Ο ΑΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ



άνθρωπος που ζητά την αγάπη για τον εαυτό του θα είναι πάντοτε εγκλωβισμένος σε μια αβυσσαλέα μοναξιά. Ο άνθρωπος που θυσιάζεται ανιδιοτελώς για τους άλλους δέχεται σαν δωρεά από τον Θεό την ανάπαυση της ψυχής του. Ακόμη όμως μεγαλύτερος είναι εκείνος που επιδόθηκε στην ανεύρεση του θέληματος του Θεού προκειμένου με την αυταπάρνηση του να δείξει στον Θεό πόσο επιθυμεί και πόσο αναζητά την αγά-

πη Του. Οι άνθρωποι που έμαθαν να αναζητούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού είναι οι Άγιοι. Σ' αυτήν την πνευματική τέχνη, επιδόθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής με μεγάλη αυταπάρνηση σε όλη του τη ζωή.



Ο Άγιος Ιωσήφ, κατά κόσμον Φραγκίσκος Κόττης, γεννήθηκε στις Λεύκες, στο ήσυχο μικρό Κυκλαδικό νησί της Πάρου, τον Νοέμβριο του 1897, από φτωχούς γονείς τον Γεώργιο και την Μαρία. Ο πατέρας του Γεώρ-

γιος Κόττης, ήταν γεωργός και αγράμματος, φτωχός αλλά σεμνός και πλούσιος στην πνευματική του ζωή. Η μητέρα του Μαρία, ήταν άνθρωπος του Θεού. Η ευλογημένη αυτή ψυχή είχε τόση απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα, που συχνότατα έβλεπε υπερφυσικά φαινόμενα στη ζωή της και πίστευε ότι ασφαλώς θα τα βλέπουν όλοι. Οι γονείς του, του ενέπνευσαν την ευλάβεια και την πνευματική ευαισθησία.

Μετά από κλήση του Θεού το 1921 έγινε η μετάβαση και η γνωριμία του με το Άγιον Όρος. Αναζήτησε την υψηλότερη πνευματική ζωή στις ερήμους και με τις πνευματικές συμβουλές και ευλογίες του Άγιου Δανιήλ του Κατουνακιώτου δέχτηκε για συνασκητή του τον μοναχό Αρσένιο. Αφού έζησαν πρώτα σε υπακοή, αγωνίστηκαν στην συνέχεια με μεγάλη αυταπάρνηση σε σκληρές συνθήκες, νηστείες και αγρυπνίες στον Άγιο Βασίλειο, στην Μικρά Αγία Άννα και τελικά στην Νέα Σκήτη του Αγίου Παύλου, όπου ο Άγιος Ιωσήφ κοιμήθηκε τον Αύγουστο του 1959. Την χρονική αυτή περίοδο, όπου ο ίδιος αναζητούσε να βιώσει την τελειότητα της Πατερικής ζωής, ελάχιστοι ήταν

οι Πνευματικοί Διδάσκαλοι.

Και όμως με την συνεχή συμπαράσταση της Χάριτος του Θεού, που ανταποκρίθηκε στον μεγάλο πόθο του, έμαθε όλα τα μυστικά της και έγινε χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτό του αλλά σε όλη την εκκλησία η οποία πρόσφατα ανέγραψε το όνομά του στις δέλτους των Αγίων.

Η Χάρις του Θεού πολύ νωρίς έστειλε κοντά του τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη από το 1935. Αυτό, αν και ήταν υποτακτικός σε άλλο Γέροντα, όλην την πνευματικότητα και καθοδήγηση, την έλαβε από τον Άγιο Ιωσήφ. Αργότερα το 1947 προστέθηκε στην αδελφότητα τους ο Μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός και ο Μακαριστός Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεϊτής. Ο Γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης προστέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1950. Μοναδικό μέλημά του Άγιου Ιωσήφ ήταν η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο δικός του τρόπος ζωής ήταν η ησυχία και η νοερά προσευχή, η οποία με την μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Θεού, θεώνει τον άνθρωπο. Ο ίδιος έζησε ταπεινά άγνωστος στους πολλούς και διαρκώς συκοφαντούμενος. Εγέννησε όμως τέ-

κνα πνευματικά τα οποία παρέδωσε στην διακονία της Εκκλησίας. Ανέλαβαν μοναστήρια του Αγίου Όρους, εξομολόγησαν αναρίθμητες χιλιάδες ανθρώπων, δίδαξαν στην εκκλησία του Θεού με κάθε λεπτομέρεια την Πνευματική Ζωή, στηριγμένοι και εμπνευσμένοι από το παράδειγμα και την διδασκαλία του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ.

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής δίδασκε ότι η υπακοή θα φέρει την προσευχή. Γνώριζε ότι η υπακοή και η μετάνοια γενούν την ταπείνωση, η οποία στη συνέχεια αυξάνει την προσευχή και την αγάπη σαν καρπό πνευματικής εργασίας. Δίδασκε την αδιάλειπτη επανάληψη του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά όχι σαν μια τεχνική μέθοδο αποκομμένη από τις εντολές του Χριστού. Θα ήταν αδιανόητο για τον Άγιο Ιωσήφ να προσευχηθεί εάν είχε λογισμό κατά του αδελφού του, αν δεν είχε καθαρή εξομολόγηση, αν δεν κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια. Για το θέμα αυτό συκοφαντήθηκε την εποχή εκείνη που επικρατούσαν άλλες συνήθειες όσον αφορά την συχνή Θεία Κοινωνία. Κοινωνούσε συχνά για να μπορεί να προσεύχεται αδιαλείπτως. Τήρησε την

ακρίβεια της συνειδήσεως μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας άγιασε.

Η ακρίβεια της συνειδήσεως φέρνει και αυξάνει την νοερά προσευχή.

Η νοερά προσευχή είναι μιά διάπυρος εκζήτηση του Θεού ελέους, στηρίζεται στα δάκρυα, στο πένθος, στο έλεος και στην Χάρη του Θεού.

Ο Άγιος Ιωσήφ εβίωσε «καθ' υπερβολήν» την αγάπη όπως λέγει ο Παύλος, «εάν ταις γλώσσαις των Αγγέλων λαώ... αγάπην δε μή έχω ουδέν ειμί». Η αγάπη προς τον Θεό και διά του Θεού στους ανθρώπους, την κτίση και την δημιουργία είναι το μέγιστο των χαρισμάτων. Και από την αγάπη βρύει η θεολογία.

Σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα των μεγάλων του κόπων, πως η διδασκαλία του έφτασε σε όλη την γη διά των ενάρετων μαθητών του και ωφελούνται τόσοι άνθρωποι.

Ευχόμαστε η πρεσβεία του να μας ενισχύει να ακολουθήσουμε τις υποθήκες του, αλλά και να συνοδεύει κάθε χριστιανό που τον επικαλείται.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Εσπερινός 6:00 μ.μ.
Όρθρος 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος
ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος της Θ. Λειτουργίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου Πατρός
Ιωάννου του Προδρόμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κατάλυσις ιχθύος

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η σύναξις των Αγίων Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Προ της Υψώσεως
Απόδοσις της εορτής του Γενεθλίου
της Θεοτόκου

ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ
ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Νηστεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων
αυτής Πίστεως Ελπίδος και Αγάπης
Αγίου Ηρακλειδίου
Αγίου Αυξιβίου
Αγίου Αναστάσιου

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Αγίων μαρτύρων Τροφίμου,
Σαββατίου και Δορυμέδοντος

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου
και της συνοδείας αυτού

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Φωκά και των Οσίων αυταδέλφων
Ξανθίππης και Πολυξένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίας μεγαλομάρτυρος Θέκλης
Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οσίας Ευφροσύνης και του Οσίου
Παφνουτίου του πατρός αυτής

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η μετάστασις του αγίου ενδόξου
και πανευφήμου Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου

Τηλ: 24652498

<http://www.ayioslazaros.org>

Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.org

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Διανέμεται δωρεάν