



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ **ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ** ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΖΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ



ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.

Τῷ Σωτῆρι ἀμέμπτως διακονήσασαι, αἱ τοῦ Ἁγίου
Λαζάρου θεῖαι ἀτάδελφοι, σὺν τῇ Μάρθα τῇ
κλεινῇ, Μαρία πάνσεμνε, καὶ τὴν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ,
σὺν Μυροφόροις Γυναίξι, μαθοῦσαι ἐκ τοῦ Ἀγγέλου,
φωτὸς ἐμπλήσθητε θεοῦ, ἡμῖν αἰτοῦσαι τὰ σωτήρια.

Η ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΤΚΟ



λα αρχίζουν από κάτι μικρό.

Νά, ό Χριστός πήγε σ' ένα σπίτι. Εκεί ήσαν δύο αδελφές: η Μάρθα και η Μαρία.

Ο Χριστός δέν πήγε σάν άπλός μουσαφίρης· τούς πήγε τό άγγελμα της βασιλείας τού Θεού.

Καί όταν άκούγεται τό άγγελμα αυτό, όλα πρέπει νά σιωπούν και νά σταματούν, για νά τό άκούσουν.

Μά εκεί συνέβη τό έξής: Ή Μάρθα άρχισε νά απασχολείται μέ τό πώς θά περιποιηθεί, όσο πιο καλά μπορεί, τούς ξένους μέ άλλα λόγια, τό άγγελμα της ούράνιας βασιλείας τό άφησε δεύτερο· και έβαλε πρώτη την περιποίηση των μουσαφiriών.

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως έκανε καλά. Όμως έκανε ένα βασικό λάθος.

Ξέχασε την προτεραιότητα τού έπουράνιου· και την έδωκε σέ κάτι τό επίγειο. Γι' αυτό ό Χριστός την παρατήρησε:

Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς περί πολλά. Ενός δέ έστί χρεία. Νά άκούσωμε τόν λόγο τού Θεού για την έπουράνια βασιλεία.

Και της πρόβαλε τό παράδειγμα της Μαρίας, πού είχε άφοσιωθεί νά άκούει τόν λόγο τού Θεού.

2.

Η Μαρία, η Μητέρα τού Κυρίου, δέν ήταν από τούς άγγέλους. Ήταν από τό γένος των ανθρώπων. Μά, χάρις στό ότι «συνετήρει πάντα τά ρήματα τού Θεού έν τη καρδιά αυτής», έφθασε στό μέγιστο. Έγινε η τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ένδοξοτέρα των Σεραφείμ. Καί άπόκτησε την πιο μεγάλη παρρησία στον Θεό.

3.

Τό κήρυγμα της βασιλείας των ούρανών γίνεται παντού· Ιδίως όμως στον Έκκλησία. Μά και εκεί, όπως και στο σπίτι πού είχε πάει ό Χριστός, υπάρχει και από μια Μάρθα και μια Μαρία. Θα νόμιζε κα-

νείς, πώς όλοι θά έπρεπε νά άπορροφηθούν νά άκούνε την κάθε λέξη. Μά σπάνια γίνεται αυτό. Συνήθως όλοι άσχολούνται μέ κάτι άλλο. Άκόμη καί η προσευχή μας έχει καταντήσει πολυμέριμνη, παρασυρμένη από την έμπορική νοοτροπία. Έτσι καί έδώ, όπως καί στό σπίτι εκείνο, ό Χριστός μάς φωνάζει.

Μάρθα, Μάρθα μεριμνάς περί πολλά.

Ναί, πολλά μάς άπασχολούν. Μά ό Ναός δέν έχει κτισθή για τις δουλειές μας, μά για την προσευχή. Για νά άκούμε τόν λόγο τού Θεού.

4.

Η Ζωή μας έξαρτάται από τόν άκρόαση τού λόγου τού Θεού.

Μάς προκαλούν νά άπολαύσωμε τά επίγεια άγαθά· μάς βάζουν τη σκέψη ότι, όταν δέν έχομε επίγεια άγαθά δέν έχομε τίποτε· καί ότι έχουν για μάς καθή τά πάντα.

Μά ό Κύριος είπε: Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν τού Θεού καί την δικαιοσύνην αυτού· καί πάντα τά άλλα προστεθήσεται ύμίν.

Πρέπει νά άναζητούμε τήν βασιλεία τού Θεού. Όταν την ζητάμε, θά έρθουν καί τά επίγεια. Ενώ, όταν ξεχάσωμε νά ζητάμε την βασιλεία τού Θεού καί την δικαιοσύνη του καί άσχοληθούμε μόνο μέ τά επίγεια άγαθά, δέν θά άποκτήσωμε ποτέ ούτε τό ένα ούτε τό άλλο.

5.

Γιά κοιτάχτε, τί γίνεται για τά επίγεια άγαθά! Τί φαγωμάρες! Τί άπάτες! Τά επίγεια άγαθά διαστρέφουν τόν άνθρωπο. Από αυτά ξεκινάνε η πορνεία, η μέθη, καί όλες οι πικρές εκείνες «άπολαύσεις» της ζωής μας.

6.

Πρέπει λοιπόν νά επιλέγουμε για τόν έαυτό μας την άγαθή μερίδα, πού διάλεξε για τόν έαυτό της η Μαρία: την άκρόαση τού λόγου τού Θεού. Άκροώμαι δέν σημαίνει άπλώς άκούω, μά άκούω για νά τό βάλω μέσα μου. Από αυτό έξαρτάται η σωτηρία μας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Εσπερινός 6:30 μ.μ.

ρθρος 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κατάλυσις ιχθύος

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Κατάλυσις εις πάντα

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30π.μ.-
ΣΑΒΒΑΤΟ 1:00 μετά τα μεσάνυχτα

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων
της εν Νικαία Α' Οικουμενικής
Συνόδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
Εκ Μεταθέσεως
ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
και Αγίου Λουκά του Ιατρού του
Ρώσου Αρχιεπισκόπου Κριμαίας
Κατάλυσις Οίνου και Ελαίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Θεία Λειτουργία
υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κιτίου κ. Νεκταρίου 7.15 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Όλη την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος
γίνεται κατάλυσις εις πάντα

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος
Αγίας Μόνικας της μητρός αυτού

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ
ΘΑΔΔΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ
ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΦΕΒΡΩΜΙΑΣ
Κατάλυσις ιχθύος

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ ΕΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Κατάλυσις ιχθύος

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κατάλυσις εις πάντα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498

<http://www.ayioslazaros.org>
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.org

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Διανέμεται δωρεάν